

Lunteren, 16 oktober 2024

Lieve mensen,

Per 1 januari 2025 zal ik mijn huisartsenpraktijk gaan overdragen.

Na 38 dienstjaren, waarvan 31 jaar als huisarts in Lunteren, wil ik gaan genieten van meer vrije tijd. Tijd voor alle dingen die het leven net als het huisartsen vak ook mooi maken.

Met liefde zal ik terugkijken op een mooie tijd in Lunteren. Ik ben trots op onze mooie nieuwe huisartsenpraktijk en ons fantastische team binnen Het Kompas.

Ik hoop nog enkele jaren op een lager pitje elders te gaan werken als waarnemend huisarts. Huisartsenpraktijk Het Kompas draag ik over aan Dr. R. Baatenburg de Jong en Dr. N. Vinken. Dokter Baatenburg de Jong kent u allen al vele jaren. Dokter Vinken werkt nu al in onze praktijk mee voor een goede overdracht.

Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolgers, samen met dr. Y. Vermeer en de rest van het team, u van goede huisartsenzorg zullen blijven voorzien.

Ik wil u allen bedanken voor het vertrouwen in mij als huisarts de afgelopen jaren en voor de zeer prettige samenwerking. Ik wens u veel geluk en gezondheid toe!  
LUNTEREN BEDANKT!

Robert Lubbers, huisarts



## **Uitnodiging**

***Voor hen die persoonlijk afscheid willen nemen van Dr. Lubbers is er een afscheidsreceptie in Partycentrum Floor, Dorpsstraat 36 te Lunteren op donderdag 12 december van 15.00 tot 18.00 uur.***